

Liturgie oudejaarsvesper Honselersdijk 16.00 uur 2021

Verwelkoming

Zingen van openingshymne: Lied 273:1, 2 en 3

(gemeente gaat staan)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed

Bemoediging en drempelgebed – door ambtsdrager

- v. Onze hulp is in de Naam van de Heer,
- g. *die hemel en aarde gemaakt heeft.*
- v. die trouw houdt tot in eeuwigheid,
- g. *en niet laat varen de werken van zijn handen.*
- v. God, op de laatste avond van het jaar worden wij stil en stellen wij ons open voor uw goedheid.
Wij kijken uit naar woorden van hoop,
wees aanwezig in ons midden.
- g. *Amen!*

(gemeente gaat zitten)

Litanie op oudejaarsavond - gesproken en gezongen:

Organist – speelt melodie van het refrein van Lied 295, daarna eenmaal gezongen door de gemeente; vervolgens na elke intentie



Voorganger: Omwille van de wereld waarin wij leven,
de mannen en vrouwen die leidinggeven,
allen die zorg dragen voor de schepping,
vragen wij op deze avond...

Zingen: refrein van Lied 295

Voorganger: Omwille van het land waarin wij leven.
allen die zich inzetten voor een veilige samenleving,
die opkomen voor saamhorigheid,
vragen wij in dit uur...

Zingen: refrein van Lied 295

Voorganger: Omwille van de plaats waar wij wonen,
de kinderen die opgroeien,
de jongeren die uitkijken naar de toekomst,
vragen wij op het kruispunt van de tijd...

Zingen: refrein van Lied 295

Voorganger: Omwille van onszelf,
van de dagen die achter ons liggen,
dagen, soms verdonkerd, soms verlicht,
vragen wij op de drempel naar de toekomst...

Zingen: refrein van Lied 295

Psalmengebed – zingen en lezen Psalm 90

Lezen: Psalm 90:1-4, 14-17

Zingen: Lied 90a:1, 2, 5 en 6

Lezing uit de Schriften: Prediker 3:1-8 en Hebrëen 13:8

Zingen: ‘Tijd’ (tekst: Piet Schelling; melodie Lied 481)

1. Tijd van lachen in de morgen,
tijd van huilen in de nacht.
Tijd van leven zonder zorgen,
tijd van weerstand ongedacht.
Tijd van echtheid, tijd van schijn,
tijd van hebben, tijd van zijn.
Tijd waarin het licht ontbreekt,
tijd waaruit genade spreekt.
Tijd van komen, tijd van gaan,
tijd van zitten, tijd van staan.

2. Tijd van messiaans verlangen,
tijd van ongekend geluk.
Tijd van liefdevol ontvangen,
tijd van leven zonder druk.
Tijd waarin de vrede wenkt
tijd waar niemand wordt gekrenkt.
Tijd die niemand achterlaat,
tijd van liefde, zonder haat.
Tijd van dromen, ongemeen,
tijd van goedheid om ons heen.

Meditatie - met als motto: ‘Tijd als een mantel om ons heen’

Muziek: improvisatie bij het lied ‘Turn! Turn! Turn!’ van The Byrds – door Alexander Prins!’

Oudejaarsgebed

Wegzending en zegen – gezongen en gesproken teksten

Allen zingen: Lied 415:1

Voorganger: Wegzending

Allen zingen: Lied 415:2

Voorganger: Zegen

Allen: Lied 415:3